

Prisma Praat

Nieuws van



Het Prisma
school met de bijbel

Langelandsterweg 1
9982 BC Uithuizermeeden
0595-412 990
prisma@noorderbasis.nl

Nummer 4, 1 december 2022

Agenda

21 december	Kerstwandeling
23 december	Vrijdagmiddag VRIJ voor de Kerstvakantie
26 december – 6 januari	KERSTVAKANTIE
9 januari	Weer naar school
	Maandopening groep 4/5
14 januari	Oud Papier

Verjaardagen

1 december	Veerle
6 december	Lisanne
7 december	Anouk
9 december	Noor
10 december	Ruben
29 december	Jurgen Sybren
5 januari	Arjen Steijn
7 januari	Noa

Van de directie

Jaarthema...



Feest voor de Heer, is het jaarthema waar we bij de maandopeningen bij stil staan. Voor de maand December is het onderwerp:

Inwijdingsfeest – Chanoeka



Verleden...

Het inwijdingsfeest herinnert aan een belangrijke historische gebeurtenis in de geschiedenis van Israël. Lang geleden was een Syrische koning de baas in Israël. Van hem mochten de Joden niet meer hun eigen geloof hebben. Veel Israëlieten waren het daar niet mee eens en kwamen in opstand. Er kwam oorlog en uiteindelijk wonnen de Israëlieten. Ook Jeruzalem, waar hun tempel stond, werd weer bevrijd. De afgodsbeelden, die door hun vijanden in de tempel waren neergezet, werden eruit gehaald. Ook werd de gouden kandelaar weer aangestoken. Ze hadden nog net genoeg olijfolie om de zeven lampjes van de kandelaar één dag te laten branden. Maar er gebeurde een wonder: de lampjes brandden niet één dag, niet twee dagen, nee, wel acht dagen lang! De Joden waren heel blij dat ze de tempel weer konden gebruiken en de kandelaar weer kon branden. De gouden kandelaar laat zien dat de Heer God aanwezig is.

Heden...

Elk jaar vieren de Israëlieten dit feest. Het Inwijdingsfeest duurt acht dagen, net zo lang als de kandelaar in de tempel bleef branden. Om daaraan te denken, hebben Joden thuis een kandelaar met negen kaarsjes (de chanoekia): één kaarsje voor elke dag dat de kandelaar bleef branden, en een kaarsje om de andere mee aan te steken. De aansteekkaars brandt tijdens het hele feest. De eerste avond wordt er één kaars aangestoken. Iedere avond komt er een kaarsje bij. Op de achtste avond

branden er acht kaarsen. In plaats van kaarsen worden ook wel olielampen gebruikt. In de Bijbel lezen we dat Jezus het licht van de wereld is. Hij is op de aarde gekomen en heeft de duisternis overwonnen.

Weetje...

De Chanoekia is een lamp die gebruikt wordt tijdens het Chanoekafeest. De vorm kan per lamp verschillend zijn en heeft negen kaarsen. Een andere lamp die de Israëlieten gebruiken is de Menora, een zevenarmige kandelaar. In de tempel in Jeruzalem brandde de kandelaar altijd, als teken van de aanwezigheid van de Heer God. De Menora is nu een symbool van de staat Israël. En betekent dat Israël een lichtbrenger (Gods woord is een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad) en voorbeeld mag zijn voor alle andere landen.

Recept...

In het receptenboek staat weer een nieuw recept voor deze maand. Succes met bakken!

Maand opening...

De maandopening is deze maand op donderdag 8 december en wordt georganiseerd door groep 6. Van harte welkom en een hele fijne maand toegewenst.

Artikel met tips om je kind te leren omgaan met teleurstelling...



Je zin niet krijgen, verliezen, niet uitgenodigd worden voor een feestje of een ander cadeau krijgen dan je had gehoopt. Stuk voor stuk situaties die bij kinderen teleurstelling en frustratie kunnen oproepen. Bij kinderen die het moeilijk vinden hiermee om te gaan, kan deze teleurstelling zich uiten in zeuren, huilen, schreeuwen of boosheid. Herkenbaar? Dan is het belangrijk dat jouw kind gaat leren teleurstelling te accepteren als iets dat bij het leven hoort. Dat zal je kind namelijk helpen om zich (later) makkelijker te herpakken als het even tegenzit of anders loopt dan verwacht.

TIP 1: LAAT DE TELEURSTELLING ER ZIJN

De belangrijkste tip die we je kunnen geven is 'laat de teleurstelling er zijn' en geef je kind de ruimte om even te balen. Vaak zijn we als ouders geneigd om negatieve gevoelens bij onze kinderen zo snel mogelijk te willen oplossen. We willen niet dat ons kind zich vervelend voelt. En dus proberen we negatieve gebeurtenissen te relativiseren of je kind te wijzen op positieve zaken. Denk aan het jochie dat teleurgesteld is omdat hij verloren heeft met voetbal en dan van zijn moeder te horen krijgen dat het niet om het winnen gaat, maar om het plezier. Of door zijn vader eraan herinnerd wordt dat hij wel een hele mooie goal had gemaakt.

TIP 2: GEEF ERKENNING

Laat je kind zien dat je zijn negatieve gevoel begrijpt. Dat is iets anders dan je kind belonen voor het eventuele negatieve gedrag dat het vanuit deze teleurstelling laat zien! Het gaat erom de onderliggende emotie te benoemen en erkennen. “Je wilt heel graag televisiekijken. Je wilt dat zo graag dat je even niet kan bedenken wat je anders kunt doen en je bent boos dat het niet mag”. Je kind zal zich daardoor begrepen voelen en dat helpt je kind te leren om vervelende gevoelens te verdragen (ze mogen er immers zijn) en ze ook weer sneller los te laten (je kind hoeft geen tandje bij te zetten om zijn emotie te laten zien).

TIP 3: STEL VRAGEN

Wanneer je kind teleurgesteld is over een gebeurtenis (dus niet omdat het z'n zin niet kreeg), is het goed om je kind vragen te stellen als “Waar baal je nu het meeste van?” en “Hoe had jij gehoopt of gedacht dat het zou gaan?”. Door echt het gesprek aan te gaan over de gebeurtenis en de beleving van je kind, laat je zien dat je je kind serieus neemt.

TIP 4: HELP JE KIND ZIJN EMOTIES TE BEGRIJPEN

Door met je kind te praten over de gebeurtenis, zijn belevenis, maar ook zijn gevoel daarbij, kun je je kind helpen om zich bewust te worden van zijn emoties. Vraag je kind dus niet alleen naar zijn gedachten, maar ook naar het gevoel in zijn lijf. Misschien is het zelfs mogelijk om te kijken hoe dit nare gevoel zich opbouwde; wat voelde je als eerste? En hoe ging het verder? Op die manier kun je je kind helpen zijn emoties te gaan herkennen en begrijpen.

TIP 5: NORMALISEER

Als je kind het moeilijk vindt om met teleurstellingen om te gaan, is het belangrijk dat het gaat leren dat teleurstellingen er eenmaal bij horen. Dat kun je doen door je kind dat te laten zien dat jij als ouder ook wel eens ergens van baalt. Laat zien of vertel je kind achteraf hoe je daar mee omgaat. Realiseer je dat jij een heel belangrijk rolmodel bent voor je kind in het leren omgaan met allerlei zaken. Het is dus goed om je als ouder bewust te zijn van hoe je zelf omgaat met zaken als tegenslag, teleurstelling en verlies? Want dat bepaalt ook wat je hierover meegeeft aan je kind!

TIP 6: ZOEK NAAR ‘BLIJ-MAKERS’

Kinderen die moeilijk met teleurstelling om kunnen gaan, vinden het vaak lastig om dit negatieve gevoel (en bijbehorend gedrag) los te laten. Ze blijven er een beetje in hangen en moeten dus leren hoe ze uit die negatieve spiraal kunnen stappen. Je kunt je kind helpen door – op een rustig moment – samen te bedenken van welke activiteiten het blij wordt. Het is nu eenmaal zo dat afleiding zoeken vaak goed werkt! Door bijvoorbeeld even muziek te gaan luisteren, tekenen of naar buiten te gaan, ben je de nare gebeurtenis zo weer vergeten!

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets...

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. De wet die dit regelt is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat in vanaf schooljaar 2023-2024.

Vanaf schooljaar 2023-2024: 1 aanmeldweek en eindtoets wordt doorstroomtoets...

De wet neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis- naar de middelbare school. Dit zijn maatregelen:

- De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.
- Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken

alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.

- Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:
 - Scholen melden zich uiterlijk 15 november aan voor een doorstroomtoets.
 - Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 - Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
 - Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 - Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
 - Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Kanjerlessen...

In alle groepen worden Kanjerlessen gegeven. Kanjer is een methode voor sociale vorming. Hoe gaan we op een goede manier met elkaar om. Een manier waarbij iedereen zich veilig voelt. Als team hebben we dit jaar ook weer een training gehad en over twee jaar is de laatste teamtraining. We willen de ouders graag een inkijkje geven in de groepen en hebben ervoor gekozen om in april open Kanjerlessen te geven. Ouders kunnen zich dan opgeven en komen kijken tijdens een Kanjerles in de groep. Tegen die tijd komt er meer informatie.



Kerstwandeling...

Woensdag 21 december houden wij een kerstwandeling op school. De kinderen van groep 5-8 spelen in school en op het plein verschillende onderdelen van het Kerstverhaal na. Belangstellenden mogen langs de scènes wandelen en zo de geschiedenis van de geboorte van Jezus, het licht van de wereld, ervaren. Iedereen is van harte welkom. Kinderen, ouders, opa's en oma's, andere familieleden, buren, enz. Vanaf 18.00 uur gaat de poort open. Iedereen is van harte welkom!

Hartelijke groeten, Aafke

Kerstwandeling

Van harte welkom woensdag 21 december om het Kerstverhaal te lopen en het wonder van de geboorte van Jezus mee te beleven.

Om 18.00 uur starten we met de eerste groep. Het kan zijn dat het direct bij de start druk is, daarom zullen we alle gezinnen van school in tijdvakken indelen. (Als het lukt u zich hieraan te houden, anders bent u op een ander tijdstip ook van harte welkom.) Zo hopen we dat alle belangstellenden niet te lang in de rij hoeven staan buiten.

Hierover krijgt u per mail bericht.

-----OPROEP-----

Voor de KERSTWANDELING kunnen we dit nog gebruiken:

- Glazen potten (zonder wikkel)
- Oude kleden (die u niet meer terug hoeft)
- Verlichting (voorzien van naam)
- Hulp (opgeven wat u wilt doen en een berichtje naar Tineke)

Alles is van harte welkom! Er is al het één en ander ingezameld en opgegeven, hartelijk dank!!