

Prisma Praat

Nieuws van



Het Prisma
school met de bijbel

Langelandsterweg 1
9982 BC Uithuizermeeden
0595-412 990
prisma@noorderbasis.nl

Nummer 6, 27 januari 2023

Agenda

1 februari	Studiedag – vrij
2 februari	Maandopening groep 2/3
7 februari	MR vergadering
16 februari	Rapporten mee naar huis
20 en 22 februari	LOL gesprekken groep 6 en 7 Spreekmoment alle ouders
27 februari – 3 maart	Voorjaarsvakantie

Verjaardagen

1 februari	Denley Abel
2 februari	Ruud
3 februari	Elisa
4 februari	Michiel Lisa Tom
7 februari	Rosalie
14 februari	Sjoerd
15 februari	Juf Kunny Juf Katrien S
16 februari	Marc Sander Amber
18 februari	Rowan
21 februari	Thijs
22 februari	Silvijn
24 februari	Bram

Van de directie

Jaarthema...



Feest voor de Heer, is het jaarthema waar we bij de maandopeningen bij stil staan.

Voor de maand februari is het onderwerp:

Lotenfeest-Poerim



UITDELEN
LOTENFEEST

Esther 9: 20-22

Mordechai schreef al die gebeurtenissen op.
Hij schreef brieven naar alle Joden in alle delen van het koninkrijk.
Hij schreef over de veertiende en vijftiende dag van de twaalfde maand.
Die twee dagen moesten voortaan elk jaar gevierd worden.
Want op die dagen hadden de Joden rust gekregen.
Op die dagen waren ze niet meer bang voor hun vijanden.
In die maand was verdriet veranderd in vreugde en was rouw veranderd in feest.
De Joden moesten op die dagen dus feestvieren, en lekker eten en drinken.
Ze moesten elkaar dan ook lekkere dingen sturen, en cadeaus geven aan de arme mensen.

Verleden

Het Poerimfeest is niet door de Heer God ingesteld. De Israëlieten herdenken bij het Loten- of Poerimfeest de verlossing van de Israëlieten uit de handen van Haman. Hij was een belangrijke man aan het hof van koning Ahasveros. Hij wilde dat iedereen voor hem boog. Maar Mordechai, de oom van Esther, deed dat niet. Hij boog alleen voor de Heer God. Haman wilde alle Joden in het land uitroeien. Gelukkig liep alles anders en kwam, mede dankzij de Joodse koningin Esther, alles toch nog goed. De Heer God zorgde ervoor dat Zijn volk niet werd uitgeroeid.

Heden

Tijdens het lezen van het boek Esther maken de Israëlieten een boel lawaai als de naam Haman wordt gelezen. Zij willen die naam niet horen! Je kunt lawaai maken door met je voeten te stampen, maar ook met een ratel of met een schudkoker. In de synagoge



wordt tijdens het Lotenfeest het hele verhaal van Esther gelezen. Dat verhaal wordt uit een mooie boekrol gelezen. Tijdens dit feest verkleden de kinderen zich vaak als koning Ahasveros, koningin Esther of Mordechai, maar niet alle kinderen kiezen een persoon uit dit

verhaal. Na de dienst worden Hamansoren gegeten. Dat zijn koekjes in de vorm van oren. Tijdens het feest worden er cadeautjes uitgedeeld. Meestal iets wat je kunt eten.

Weetje

De dag waarop Haman alle Joden in het land wilde doden, bepaalde hij door het lot te werpen. Daarom heet dit feest het Lotenfeest.

Maand opening...

De maandopening is deze maand op **donderdag 2 februari** en wordt georganiseerd door groep 2-3. Van harte welkom en een hele fijne maand toegewenst.

Lezing seksuele vorming in het basisonderwijs...

Een aantal maanden geleden hebben alle leerkrachten van Noorderbasis een bijeenkomst gehad over seksuele vorming. In navolging van deze bijeenkomst komt er nu een avond voor ouders over dit onderwerp. Hieronder is de planning van deze avonden te zien. Van harte aanbevolen om hier naartoe te gaan.

13 maart in De Brug Zuidhorn

6 maart in De Lichtkring Zuidlaren

27 maart in De Parel Drachten

De officiële uitnodiging met de tijden komt binnenkort. Deze avonden zijn voor de ouders van alle Noorderbasis scholen.

Studiedag...

Woensdag 1 februari zijn de kinderen vrij. Wij hebben dan een studiedag op school. In de ochtend zijn er 4 presentaties van verschillende nieuwe toetsen. Al vele jaren werken we met de Cito toetsen. Dat is dit jaar voor het laatst. Er komen nieuwe en andere toetsen voor in de plaats. Voor de

zomervakantie maken wij een keuze. Woensdag laten we ons informeren over de verschillen tussen de aanbieders en gaan we bespreken wat ons aanspreekt en wat bij onze school past. In de middag gaan we de Cito toetsen van de hele school analyseren en kunnen we aan de slag met het schrijven van nieuwe plannen voor het komende half jaar.



Schoonmaakavonden...

Wat fijn dat er zoveel ouders kwamen om samen de school schoon te maken en dan met name de extra dingen waarvoor er tijdens de reguliere schoonmaak geen tijd is. Bedankt!

Zieke leerling...

Na een lange en ernstige ziekteperiode gaat het gelukkig weer wat beter met Roy. Op school en thuis is er voor hem en zijn familie gebeden. We zijn blij dat de Roy vandaag (vrijdag 27 januari) even op school kon zijn. We wensen hem een voorspoedig verder herstel toe!

Hartelijke groeten, Aafke

