

Prisma Praat

Nieuws van



Het Prisma
school met de bijbel

Langelandsterweg 1
9982 BC Uithuizermeeden
0595-412 990
prisma@noorderbasis.nl

Nummer 5, 26 januari 2024

<u>Agenda</u>	<u>Verjaardagen</u>
5 – 9 februari Eindtoets groep 8	1 februari Denley
6 februari MR vergadering	2 februari Ruud
8 februari Maandopening groep 7	3 februari Elisa
10 februari Oud papier	4 februari Michiel
15 februari Rapport mee	Lisa
17-25 februari Voorjaarsvakantie	Tom
26 en 28 februari Spreekmoment groep 1-5	7 februari Rosalie
LOL gesprekken groep 6	14 februari Sjoerd
en 7	Juf Kunny
	Juf Katrien S
	16 februari Amber
	18 februari Rowan
	21 februari Thijs
	22 februari Silvijn
	24 februari Bram

Van de directie

Maandopening...

Juf Marleen had met groep 5/6 de maandopening.

We zagen in de maandopening dat David geduld moest hebben. Hij was wel tot koning gezalfd, maar hij was nog geen koning. Nog lang niet. Hij moest zelfs vluchten voor koning Saul. Op een van die vluchten kon hij koning Saul doden. Hij kon het doen, maar hij deed het niet. Want zijn vertrouwen op God en zijn geduld was nog groter. God maakte hem sterk.

Een school naar Gods hart heeft geduld

David wilde in alles luisteren naar God en doen wat God wilde. Zelfs als dat betekende dat hij moest vluchten en heel veel geduld hebben. God zegent David en werkt volgens Zijn eigen tijd en volgens Zijn plan. Lukt het ons om vol geduld te wachten op Gods tijd en Gods plan? Lukt het ons om vol vertrouwen op Hem te blijven wachten en naar Hem te blijven uitzien? Dat wens ik jullie toe in 2024!

Tegelijk mogen we de kinderen ook geduld leren. We mogen hen leren om niet boos te worden, opstandig of verdrietig. We mogen ook Gods liefde laten zien door hun geduld (die ze soms met moeite hebben opgebracht) te waarderen. Door het te benoemen als ze gehoorzaam zijn en doen wat is afgesproken. Door zelf geduldig naar hen toe te zijn als ze hun geduld toch verliezen. Wat hebben we toch mooi werk.

Dat geduld hebben we ook nodig bij het vinden van een goede oplossing voor de grote groep 1,2. Tot nu toe is het niet gelukt om een kleuterleerkracht te vinden om de groep te splitsen. Er is gisteren

nog een oproep uitgegaan op Social Media, speciaal voor onze school. U wordt van harte uitgenodigd deze oproep te delen in uw netwerk. Ondertussen zijn wij ook op zoek naar andere oplossingen om de groep vaker te kunnen splitsen en meer handen in de groep te hebben. Per voorjaarsvakantie willen we dat goed uitgewerkt hebben.

Studiedag 30 januari, kinderen vrij!

Op 30 januari hebben we een studiedag. In de ochtend zullen we het samen hebben over de kwaliteit van de analyse. Wat zijn onze opbrengsten? Wat kunnen de kinderen en wat is de volgende stap die we moeten zetten met de groep en met de kinderen? Hoe gaan we dat goed wegzetten in plannen?

Ook stellen we onze gedragsverwachtingen nog verder scherp. Wat verwachten we aan gedrag in de groepen en hoe gaan we met de kinderen aan de slag om dit aan te leren. We willen graag dat het voor kinderen heel duidelijk is wat we willen zien en horen. Hoe meer duidelijkheid er is, hoe meer rust er in de groepen en bij de kinderen zal zijn. Hierin trekken we een lijn door de school. En we weten dat we dit gemiddeld 37 keer moeten oefenen voordat het een automatisme wordt. Dus we zijn volop aan het werk.

's Middags gaan we dan lekker praktisch aan de slag met analyses, evaluaties, plannen en rapporten

Wat er om dankbaar voor te zijn?

- Kinderen horen zeggen dat ze “de mooiste pauze ooit” hadden.
- Dat we een mooie maandopening hadden van groep 5,6
- Dat de nieuwe juf Henriët zo flexibel ingezet kan worden en geniet van het werk.
- Dat groep 8 zo'n leuk uitje had en zo positief in het nieuws kwam.
- Dat er zo'n mooi pad was geveegd door juf Kunny en meester Sven.
- Dat de TSO ouders telkens weer klaar staan tussen de middag.
- Dat juf Tineke zelfs op zaterdag in de weer was voor herstel van elektriciteit in de school.
- Dat juf Kunny en juf Klaaske zo'n mooi feest hadden.
- Dat we hele leuke gospelworkshops hadden en een prachtig optreden.
- De workshopleider was heel positief over de sfeer in de school & het gedrag van de kinderen.
- Dat er zoveel geld is ingezameld en zoveel dankbaarheid is bij ouders.
De juffen hebben uw aanwezigheid en de cadeaus als overweldigend ervaren.

Tussenschoolse Opvang...

Er is een oproep in Parro gezet door de TSO commissie. Kun je helpen? Graag!
Meld je dan vooral aan bij Mieke of Suzanne.

Gea